

# Jeroen en Marloes willen samen met anderen het bos voor hun deur in Broekhuizen kopen om er niets mee te doen: 'Mensen redden graag bomen'

Jimmy Leenders  
Verslaggever



Marloes en Jeroen Spaander in het bos dat te koop staat. © Mijntje Wismans

Broekhuizen Klimaativisten Jeroen en Marloes Spaander hebben een bos voor hun deur en dat staat te koop. Om te voorkomen dat er ook maar één boom tegen de vlakte gaat, willen ze het nu zelf aanschaffen. Om er vervolgens helemaal niets mee te doen.

De teller van [de inzamelingsactie](#) is inmiddels de 8000 euro gepasseerd. De bijdrages komen binnen vanuit de buurt, maar ook van elders uit het land.

Gulle gevers die waarschijnlijk niet eens weten waar het bos in Broekhuizen eigenlijk ligt. „[Mensen redden graag bomen, denk ik](#)”, lacht Marloes Spaander. „We vinden het indrukwekkend om te zien dat mensen zo betrokken én vrijgevig zijn.”

## Niks aan

Met het geld dat wordt opgehaald hoopt het koppel het bosperceel voor hun eigen voordeur te kopen. Begin volgende maand doet Staatsbosbeheer het via een openbare aanbesteding in de verkoop. Er staat een paaltje in de grond getimmerd met een bordje van de betreffende makelaar erop.

**We hebben er zelf niks aan, want je kunt er economisch of financieel helemaal niks mee.**

Jeroen Spaander



Toen de twee enkele jaren geleden zagen dat er bomen voor de kap gemarkeerd waren met oranje stippen, kwamen ze in actie. Als betrokken klimaatactivisten voeren ze al jaren strijd tegen bomenkap en het gebruik van biomassa. „En de beste manier om ervoor te zorgen dat er helemaal niks gekapt wordt, is door het bos te kopen.”

Een lap grond van 21.460 vierkante meter. Wie het aanschafft, kan er eigenlijk vrij weinig mee. Maar dat is volgens Marloes (44) en Jeroen (48) nou precies de bedoeling. „[De koper is gehouden aan bepaalde eisen](#)”, bevestigt ook een woordvoerder van Staatsbosbeheer. De huidige 'natuurdoelen' moeten in stand gehouden worden. Simpel gezegd: platgooien mag niet, bomen kappen onder bepaalde voorwaarden wel. Als het ze lukt om het bos te kopen, wil het koppel de percelen ongemoeid laten. „We hebben er zelf niks aan, want je kunt er economisch of financieel helemaal niks mee”, legt Jeroen uit. „Maar het zit vol biodiversiteit: vleermuizen, dassen, reeën, roofvogels”, somt hij op.

## Bredere strijd

Hun plan om het bos te kopen past binnen een bredere strijd die het koppel voert. Samen runnen ze een IT-bedrijf, maar veel van hun vrije tijd gaat op aan klimaatactivisme. Al hebben ze wat moeite met die term. „Mensen vinden 'klimaatactivist' al snel eng klinken. Alsof het 'wij' tegen 'zij' is”, vertelt Marloes. „Dat willen we uitdrukkelijk niet. We zijn niet tégen dingen, maar juist vóór een gezond leefklimaat.”



© Mijntje Wismans

Om die reden begonnen ze een paar jaar geleden een eigen '[voedselbos](#)', waar inmiddels 1300 eetbare planten en struiken in zijn aangeplant. „We willen het graag positief benaderen, laten zien hoe het ook kan. Het is goed voor de bodem en de biodiversiteit. En het leuke is: in de buurt wordt enthousiast gereageerd. Even verderop wordt nu ook een voedselbos aangeplant.” Over een paar maanden moet de [bed&breakfast](#) in hun verbouwde boerderij in het buitengebied bij Broekhuizen open gaan.

Ongeveer drie jaar wonen de twee inmiddels in het dorp. Eerder runden ze ook een B&B in hun vorige woning, een woonboot in Arnhem. Toen de gemeente hun boot wilde verplaatsen vanwege een havenuitbreiding ontspoon zich een jarenlange, verbeterde strijd tussen een groep woonbootbewoners en de stad.

Bron: <https://www.limburger.nl/regio/horst-aan-de-maas/broekhuizen/jeroen-en-marloes-willen-samen-met-anderen-het-bos-voor-hun-deur-in-broekhuizen-kopen-om-er-niets-mee-te-doen-mensen-redden-graag-bomen>



Ze haalden er geregeld de krant mee, het [tv-programma Opstandelingen](#) van Sophie Hilbrand kwam kijken en zelfs de nationale ombudsman bemoeide zich er tegenaan. Uiteindelijk werden ze door de gemeente Arnhem uitgekocht. In de zoektocht naar een plek voor een voedselbos kwamen ze in Broekhuizen terecht. „[We vonden het hier zó mooi](#)“, klinkt het in koor.



© Mijntje Wismans

In de laatste jaren nam hun activisme steeds grotere proporties aan. Zo zijn de twee mede-oprichters van de zogeheten [klimaatcoalitie](#), waarin tal van verschillende initiatieven rondom bijvoorbeeld Schiphol en Tata-steel, verenigd zijn. „Als je samenwerkt, krijg je veel meer voor elkaar“, weet Jeroen inmiddels. Hun nieuwste missie luidt dus: het bos opkopen waar ze op uitkijken. Om er vervolgens niets mee te doen, benadrukt Jeroen. „Hopelijk motiveert dit ook andere mensen om zulke acties op te zetten.“

Bron: <https://www.limburger.nl/regio/horst-aan-de-maas/broekhuizen/jeroen-en-marloes-willen-samen-met-anderen-het-bos-voor-hun-deur-in-broekhuizen-kopen-om-er-niets-mee-te-doen-mensen-redden-graag-bomen/32734970.html>